

Gert Jonkers

geboren juni 1950 in Den Haag, opgegroeid in Eindhoven tot 1967.



Gert en de natuur / zijn honden.

Het was een suggestie van mijn "broertje" Frits mijn honden als leidraad te nemen, inderdaad heb ik bijna mijn hele leven een hond gehad.



- Roetje was de eerste hond een lieve, suffige, zwarte Cocker Spaniël, een teef, die ondanks een zware bevalling, jicht en een auto-ongeluk, ruim 13 jaar oud werd, ik was toen bijna 15.

- Lars werd daarna door mijn moeder uit het asiel van Eindhoven gehaald vanwege de rust die hij uitstraalde in die heksenketel en zijn mooie ogen. Het was een echte "karakterhond", een bastaart, sterk als een beer en lief voor die mensen die het goed met hem voor hadden. Hij had een hekel aan colporteurs en was direct bereid z'n tanden te laten zien als hij merkte dat er iets niet in orde was. Hij was goed waaks en betrouwbaar, maar zeker geen allemansvriend. Lars ging in 1974 mee naar Uden en werd 13.



- Kazar werd door Renée en mij uit het asiel Alkmaar gehaald. Een bastaard Labrador met gecoupeerde staart. Hij was zeer lief voor mensen, maar het kreng vocht met vele soortgenoten. Het was een echte vrijbuiters, die soms uren wegbleef en dan vreselijk stinkend terug kwam.



- Joost werd in 1963 gehaald van een boerderij uit Uitdam. Een 65 kg wegende kruising tussen een Golden Retriever en een Mastief met het uiterlijk van een Labrador, zwart dus. Dit prachtige beest, dat soms de benen nam en dan bij de dierenarts in de wachtkamer terug te vinden was (hij kreeg daar namelijk een koekje) overleed al op 6 jarige leeftijd aan kanker.

- Diego, na enkele maanden zonder hond haalde mijn vriend (die dierenarts van het koekje) me over om kennis met hem te maken. Een foute naam een fout ras en een foute kop. Maar deze Argentijnse Dog (een soort grote Pitbull) is een schat van een beest, zeker voor kinderen en grote mensen, maar ook voor de meeste andere honden. Soms wat wild en als hij speelt soms te enthousiast, wat niet iedere hond leuk vindt.



Geboren: Den Haag, 26 juni 1950. (jongen)

Opleiding: Gemeentelijk Lyceum Eindhoven 1962 – 1966; RK Middelbare Landbouwschool Helmond 1966 – 1967; Rijks Middelbare Tuinbouwschool Nijmegen 1967 – 1970; Rijks Hogere School voor Tuin- en Landschapsinrichting Boskoop 1970 – 1972

Werk: Gemeente Uden bij Plantsoenen:
1972 – 1974 tekenaar; 1975 – 1977 ontwerper / waarnemend hoofd
Gemeente Heiloo bij Plantsoenen:
1977 ontwerper / assistent van het hoofd; 1978 waarnemend afdelingshoofd; 1979 – 1989 afdelingshoofd
Gemeente Uithoorn bij Groen, Sport en Recreatie:
1989 – 1999 afdelingshoofd
Eigen bedrijf BB&I (Beheer Buitenruimte en Inrichting) 1999 – heden.
Projecten in de openbare buitenruimte van Amsterdam
Aanleg – en onderhoudsbestekken voor gemeenten
Particuliere tuinen
Samenwerkingsverband op gebied van begraafplaatsen.

Sport: In verenigingsverband:
Honkbal (PSV / BSC Heiloo), Softbal (BSC Heiloo), Tennis (Qui Vive Uithoorn), Cricket (Qui Vive Uithoorn), Golf (Golfclub Veldzijde)
Los: "Vissen", skiën, schaatsen, joggen.

Woonde/
Woont: 1950 Eindhoven, Simon van der Stelstraat; 1960 Eindhoven, Jan van Eijckgracht; 1967 Nijmegen, Javastraat; 1968 Nijmegen, Michiel de Ruyterstraat
1970 Boskoop, Zijde; 1971 Nieuwkoop, Meije; 1971 Boskoop, Zuidkade; **1972 Eindhoven, Van Kinsbergenstraat 35**; 1975 Uden, Strikseweg
1977 Heiloo, Vierakkers; 1979 Heiloo, Baetenburg; 1981 Heiloo, Boekenstein (huis ontworpen door Kees Bos); 1985 Uithoorn Griff (tijdelijke huurwoning); 1987 Uithoorn IJbaan (huis ontworpen door Kees Bos)

Kinderen: Marlon (1985) en Anne (1991)

Verder: Zingt nog steeds vals (dus houdt wat zingen betreft zijn mond, en kan naar muziek alleen luisteren). Houdt van klussen en sleutelen en is te steeds bereid anderen te helpen. Een actief baasje dat regelt en draaft. Nog steeds < 70 kg schoon aan de haak met een prettig familieleven. Tuinieren is een hobby maar hij doet het veeeeeeel te weinig gezien het resultaat. Soms te kritisch en te veeleisend voor anderen en zichzelf. Wordt vaak "aardig" gevonden, door zijn goedlachsheid.

Naar School

Ik ben opgegroeid in Eindhoven (1950 – 1966). Mijn lagere school was de Nutsschool, eerst naar het Tafelbergplein en vanaf de 4e klas naar de Norbetruslaan. Van 1962 – 1965 bezocht ik naar het Gemeentelijk Lyceum. In 1965 -1966 de Middelbare Landbouwschool in Helmond. Ik leerde Nijmegen (1966 –1969) Middelbare Tuinbouwschool en Boskoop (1970 – 1972) Rijks Hogere School voor Tuin- en Landschapsinrichting een beetje kennen. In 1972 keerde ik terug, na gedwongen beëindiging van mijn opleiding naar Eindhoven.

Gert en de Van Kinsbergers.

Ik raakte in de voorzomer van 1971 via “broertje” Frits in contact met twee meisjes uit zijn klas: Len en Annemarie. Na enige stormachtige momenten kreeg ik met Annemarie een hechte relatie. Ik bleef steeds vaker slapen in het studentenhuus dat nog moest wennen aan de “NIET COMMUNE STATUS”.



Behalve hecht was onze relatie vooral ook dynamisch met sterke uitersten.

Over Annemarie die slechts 50 jaar mocht worden, is op deze site al heel veel geschreven, maar de woorden als lief, onzeker, romantisch, gevoelig en vooral eerlijk passen zeker bij haar en die ontbraken nog.

Ik was de enige werkende / niet studerende bewoner en werd daar door allemaal goed bij gesteund. Veel ging ik om met Bert, Charlie was getuige op ons huwelijk.



Van die herinneringen



Hannie en Maarten trouwden.

Van Jan Veldhuis kreeg ik een van zijn eerste steendrukken.

Met Maarten had ik een prachtige ervaring over het beleven van de fraaie grachten van Amsterdam. Dat vonden we beiden; Maarten roemde de gevels en ik de bomen. Het samenspel op dat moment maakte het echter helmaal.

Met Pia van den Berg en Willum Cornelissen ging ik met Annemarie fiets-kamperen in de Dordogne. Zware beklimmingen en eindeloze afstanden tussen Brive en Cahors, te zwaar bepakt en hoge temperaturen maar in een schitterende natuur.

Na Annemarie had ik nog enige tijd een relatie met Marijke. Zij ging bijvoorbeeld mee naar goede vrienden in Boskoop waarvan deze foto langs Gouwe.

Eind 1972 kwam Renée steeds vaker langs op de Van Kinsbergen en er bloeide iets moois op.



Na de opleiding

In 1971 kreeg ik een baan bij de gemeente Uden waar ik tot in 1977 zeer fijne jaren had onder Joop Bergsma. In 1973 verhuisde ik naar de Strikseweg in Uden.



Renée Hemerijck die toen nog in Amsterdam studeerde kwam net als vele andere Kinsbergers ook daar regelmatig langs getuige de foto's van Rosalie Dullaart, Wieneke van Haelen en Charlie hieronder.



Renée kwam steeds vaker en bleek een hele fijne blijver.



Renée en ik trouwden in mei 1977 in Uden en kwamen daardoor in Heiloo in aanmerking voor een huis.

Charlie Heitlager was naast mijn broer Frits getuige.

Willem van der Mark zorgde met Kees Bos en Bart van Weenen (de laatste 3 van "Lichtshow KZ") voor een spetterend verhaal over carrière maken, waarvan vooral de omstanders konden genieten.
"Geen mooier vermaak dan leedvermaak".

Dochters en wonen



In 1985 werd onze eerste fraaie dochter, Marlon geboren die nu (2004) 18 lentes oud is en veel aan haar moeder van toen doet denken. Marlon hoopt dit jaar het VWO goed af te sluiten en wil Bouwkunde in Delft gaan doen.

Marlon werd geboren net voordat we ons nieuwe huis van Kees Bos betrokken. Een prachtige 2 onder 1- kapper met fijne burens aan beide zijden en eigenlijk in de hele straat. Dat laatste bleek overduidelijk toen we besloten naar Uithoorn te verhuizen.



Behalve fijne burens hadden we in Heiloo een fijne tijd en veel vrienden. In 1987 vertrokken we naar Uithoorn.



In Uithoorn werd in 1991 onze tweede schoonheid Anne geboren. Anne is nu (2004) 12 jaar en gaat komend jaar naar het VWO.

Nu wonen we weer in een huis van Kees Bos, met fijne burens en vrienden, in Uithoorn.

